

Ομιλία Λάκη Βίγκα στην Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμβρου

Αγρίδια, 27.08.2014

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Σεβασμιώτατε Άγιε Ποιμενάρχα κ. Κύριλλε,

Σεβασμιώτατε Άγιε Μύρων,

Σεβαστοί Πατέρες,

Εντιμότατοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ιμβριακών Σωματείων,

Αγαπητά μας μέλη,

Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζω στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου «*Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμβρου*» που αποφασίσαμε να ιδρύσουμε από κοινού, με πρώτο τον Πατριάρχη μας, εμπνευστή της Ίμβρου, για να συντονίσουμε και να αναβαθμίσουμε τις νέες προσπάθειες μας για την επαναφορά της ομογενειακής παιδείας στον τόπο αυτό, όπου η ιστορία μαρτυρεί την χλιόχρονη παρουσία του ελληνισμού της Ίμβρου.

Όπως είναι γνωστό σε όλους όλοι οι Ίμβριοι είστε μέρος της μεγάλης και ιστορικής αυτής εκστρατείας για την αναζωογόνηση της κοινοτικής ζωής σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη θρησκευτική ζωή, για την οποία η εκκλησία μας έδωσε τιτάνιο αγώνα να διατηρήσει έστω και μέσα στα χαλάσματα των πέντε δεκαετιών του παρελθόντος. Περάσατε φρικτές δεκαετίες όπου η Ίμβρος πόνεσε, οι Ίμβριοι βασανίστηκαν, γεγονότα που η ιστορία κατέγραψε σε όλη τους το μέγεθος.

Και όμως η δύναμη του ανθρώπου, η πίστη των Ιμβρίων μαζί στο πηδάλιο Ίμβριος Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν σταματήσατε να ελπίζετε και να εργάζεστε για να μεταφέρετε σε όλους μας την αγωνία αλλά και την αποφασιστικότητα της συνέχειας και του μέλλοντος.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν μπορούμε να κάνουμε το όνειρο και την ελπίδα πραγματικότητα εάν πλέον δεν μαθητεύσουμε σε νέες αρχές, εάν δεν απαγκιστρωθούμε από τις προκαταλήψεις, τις σκοπιμότητες, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα τραύματα και τη θλίψη που δημιούργησαν οι μακροχρόνιες δοκιμασίες. Εάν, τέλος, δεν ανανεώσουμε τους στόχους μας με έμπρακτα αποτελέσματα και παραδείγματα.

Δεν θα είναι δυνατόν να ελπίζουμε σε λύσεις μόνον με κριτική και πολιτική απαξίωση.

Για να αντιστρέψουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε συνεργασία, συλλογική προσπάθεια, στοχευμένη στρατηγική, αναμέτρηση των δυνάμεων μας, απαρίθμηση των προτεραιοτήτων της κοινότητας, ανανέωση των διοικήσεων με νέες τεχνογνωσίες, επικοινωνία με έξωκοινοτικούς φορείς, διαφάνεια.

Η πρόοδος της Ελληνικής κοινότητας της Ίμβρου είναι πρόοδος και ολόκληρου του νησιού, η πρόοδος που επιβάλλεται να πετύχουμε στην Ίμβρο δεν είναι μόνο αυτή της αποκατάστασης μερικών προβλημάτων αλλά γενικότερα αντιμετώπισης ενός κοινωνικού προβλήματος. Η κατεύθυνση που θα επιλέξουμε θα καθορίσει και τη ζωή μας στην Ίμβρο και στην Τένεδο.

Το πρώτο μεγάλο παράδειγμα που θα έπρεπε να πετύχουμε όχι μόνον για λόγους ιστορικής αποκατάστασης αλλά και για την ενίσχυση της ελληνομάθειας που είναι το κύριο μέλημα μας, ήταν η δημιουργία του πρώτου σχολείου μετά από μισό αιώνα, ένα δύσκολο αλλά κρίσιμο στοίχημα. Ο αμέσως επόμενος στόχος είναι να ερευνήσουμε τη δυνατότητα νέων οικογενειών να επαναπατριστούν στην Ίμβρο. Σήμερα έστω και με ελάχιστα παιδιά έχουμε ένα δημοτικό σχολείο με τους λειτουργούς του και με θεσμική αναγνώριση από την ευρύτερη κοινωνία. Είναι ο κεντρικός πυρήνας του επαναπατρισμού της παιδείας. Στη συνέχεια οι εξελίξεις μας οδήγησαν σε νέες ανάγκες στην ίδρυση Γυμνάσιου/Λυκείου και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, πέρα από τις προσωπικές ανάγκες του καθενός, να δημιουργούνται με συλλογικές προσπάθειες και νέοι δραστήριοι φορείς.

Σ' αυτή την κατεύθυνση ιδρύσαμε τον σύνδεσμο αυτόν για να εκφράζει την Ίμβρο, τον Πατριάρχη τον Ποιμενάρχη, τον Νέο Ζηλανδό και τον Καναδό Ίμβριο, τον Άι Θεοδωρίτη και τον Παναγιαλή, όλους τους Ίμβριους, να είναι δικός σας σύνδεσμος που θα γεφυρώσει το παρελθόν με το μέλλον, ο σύνδεσμος της προόδου και των αρχών.

Σας προτρέπω να διαβάσετε τον κανονισμό του συνδέσμου μας διότι περιέχει ενδιαφέροντα θέματα και σημαντικές υποχρεώσεις, δίνει χώρο ύπαρξης και έκφρασης σε όλους που θέλουν την πρόοδο του τόπου και την ευημερία των ανθρώπων του.

Έχω την ιδιαίτερη τιμή να τυγχάνω να είμαι ο πρώτος προσωρινός και πλέον απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ. και θα ήθελα να εκφράσω σε όλους εσάς τις ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη και συμπαράσταση στις ταπεινές μου προσπάθειες, οι οποίες αποσκοπούσαν μόνον στον επαναπατρισμό της ελπίδας, στην αρμονική και ισότιμη συμβίωση των ομογενών μας στην κοινωνία όπου ζουν και στην ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να είναι δημιουργικοί σε όλες τις εστίες στις οποίες ανήκουμε, στην Πόλη, στη Σμύρνη, στην Ίμβρο, στην Τένεδο και όπου αλλού.

Ο κατάλογος των ευχαριστιών που θα έπρεπε να αποδώσω στους Ίμβριους φίλους μου είναι μεγάλος και δε θέλω να σας κουράσω. Συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν με τις προσπάθειες τους στην υλοποίηση του Δημοτικού και τώρα της Δευτεροβάθμιας παιδείας.

Επίσης, ευχαριστώ που ανταποκρίθηκαν στην υπόσχεσή τους τις τοπικές αρχές, τα υπουργεία Παιδείας της Τουρκίας και της Ελλάδας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν να μας στηρίξουν καθώς και το Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μύρων.

Στη συνέχεια θα σας δώσω συνοπτικά μερικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των δράσεων και το ρόλο του νέου Συνδέσμου.